



Wil je je Nederlands oefenen?

Kijk op

www.nederlandsoefenen.be



stamp rijtjes oefen
de grammatica aan tafel
in wachtkamers of in bed
heb geduld met de grillen
van de en het

proef vreemde klanken
kwel keel mond en tong
als het moet soms een beetje
adem uit oefen met je huid
de g van geluk

het woord is door jou
bespeelde lucht
stroomstootjes in je hersenen
een symbool dat gemeenschap
sticht een huis een open
staande deur

en dag en nacht
valstrik en vrijheid
mededeling en betovering
is het woord een illusie
die orde scheidt een dubbel
zinnige glimlach

weet: geen taal zit stil
talen zijn beweeglijk als mensen
veranderlijk en sterfelijk
(een soort Soemerisch zegt men
sprak men hier een jaar
of zesduizend geleden)

dus stamp niet alleen
wandel ook door het woordenboek
en door de wereld
benader heet welkom
ontmoet en luister

en spiegel en spreek
dompel je onder in taal
weet: wie leerde de nachtegaal zingen?
de nachtegaal

Mustafa Stitou